

Zondagsbrief

2^e jaargang, nummer 15

Zondag 13 september 2020



Mededelingen

Kleur van de zondag: groen

Groen is de kleur van de hoop, van het groen in de natuur dat met leven te maken heeft. Liturgisch gezien is groen de tijd dat er geen feesten zijn (groen=niets te doen).

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw van de Bijl.

Aandacht voor elkaar

Wilke van den Broek, partner van Dick Cozijnsen, is onverwacht opgenomen in het ziekenhuis in verband met onderrug klachten.

We wensen haar sterkte in deze spannende tijden en hopen op beterschap.

Van de Bloemengroep

Sinds een aantal weken is er weer iedere week een boeket voor een gemeentelid. Voorheen kon er worden ingetekend om dit financieel te ondersteunen of kon men zelf een boeket verzorgen. Het is nu in corona-tijd wat lastig om dit te verzorgen via lijsten. We willen graag dat het iedere week mogelijk blijft een gemeentelid blij te maken met een boeket. Om dit betaalbaar te houden, doen we een beroep op u. U kunt uw bijdrage in een envelop doen en deze in het offerblok deponeren. Graag op de envelop "Bloemengroep, boeket" vermelden. Komt u liever (nog) niet in de kerk? U mag uw bijdrage ook overmaken op nummer NL57INGB0003706819 t.n.v. Wies van Ravenswaaij-Bouw Veenendaal, o.v.v. "Bloemengroep, boeket". Als u dat wenst, kunt u daarbij een datum vermelden van de zondag waarvoor u wilt bijdragen. De Bloemengroep zorgt voor de boeketten.

Bij de Avondmaalsviering op zondag 13 september

We mogen nu na de lockdown in de kerk de Maaltijd van de Heer vieren. Wel op aangepaste wijze. We doen dit in de kerk, samen met de mensen thuis.

In de kerk worden kerkgangers uitgenodigd voor in de kerk brood en wijn op te halen. Het staat klaar. De deelnemers wordt gevraagd het zelf te pakken. Dit in verband met de coronamaatregelen.

Thuis kunnen mensen ook het meevieren, als u van tevoren een glas met druivensap/wijn klaarzet en een stukje brood. We hopen dat we ons verbonden weten in Christus. Alhoewel op afstand, toch één in Christus.

Nog iets voor de mensen thuis ter voorbereiding: zet een kaars klaar. U wordt uitgenodigd aan het begin van de dienst om de kaars thuis aan te steken, als de diaken in de kerk ook de kaarsen aansteekt. Zo mogen we de dienst beleven in het licht van God.

Deze kerkdienst is voorbereid met de voorbereidingsgroep. In deze Avondmaalsdienst waarin we het brood breken en delen gaan de schriftlezingen over het broodnodige.

Jezus biedt zich aan als het brood uit de hemel, dat wij, mensen, broodnodig hebben in ons leven en in ons geloof. De apostel Paulus gebruikt dit beeld van het ene brood, als een oproep je met Christus blijvend verbonden te weten en met elkaar samen één te zijn.

ds. Coby de Haan

Diaconie

Na een lange tijd dat ons kerkgebouw gesloten is geweest, pakken we nu stapje voor stapje voorzichtig de draad weer op.

Tijdens de diaconie vergadering van 2 september 2020 is besloten op zondag 13 september 2020 de viering van het Heilig Avondmaal door te laten gaan. We willen het Heilig Avondmaal met elkaar vieren; niet alleen in de kerk, maar we willen u de gelegenheid bieden om ook thuis mee te vieren. In de kerk zullen brood en druivensap niet met de hand aangereikt worden, maar kunnen worden afgenomen van de gereedstaande avondmaals tafels. Verder dient bij de rondgang uiteraard de afstandsregel in acht genomen te worden.

Thuis kunt u meevieren door met ons, bij het begin van de dienst een kaars aan te steken en samen met ons brood en druivensap te nemen. Wanneer u voor deze gelegenheid een kaars, brood en druivensap klaarzet voor aanvang van de dienst, dan kan een ieder - jong en oud - met ons meevieren.

De opbrengst van de Avondmaalscollecte is bestemd voor de Rudolph Stichting in De Glind. Verder staan er vanaf zondag 13 september bij de uitgang van de kerk twee collecte-schalen/mandjes, zodat u naast de collecte-app ook contant geld en/of collecte-munten kunt doneren.



Viering Heilig Avondmaal 13 september 2020



U wordt genodigd om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.
Een ieder gaat op 1,5m afstand door de middengang naar voren, loopt langs brood en 'wijn' en gaat via de Avondmaalsgang weer naar achteren.
Voor de zitplaatsen aan de zijde van de korte banken, dient helemaal via de achterzijde langs de organist (houdt daar afstand!) gelopen te worden.
De zitplaatsen aan de zijde met de lange banken zijn bereikbaar vanaf de Avondmaalsgang.

Vervolg Bonhoeffer-kring

Nu na de lockdown gaan we verder met de Bonhoefferkring, die we dit voorjaar zijn gestart. Donderdagmorgen en donderdagavond 1 oktober 2020 lezen en bespreken we delen uit Nавolging en leven met elkaar, 2 boeken van Bonhoeffer. Donderdagmorgen 8 oktober lezen en bespreken we enkele teksten en gebeden van Bonhoeffer.

Deze kring wordt geleid door ds. Aafke Rijken, ds. Tineke Wielstra en ds. Coby de Haan

U kunt zich bij mij, [ds. Coby de Haan](#) aanmelden.



Aandachtspunten rond het aanmelden voor de eredienst

Het zal u niet zijn ontgaan: we kunnen inmiddels weer met een aantal mensen naar de kerk op zondagmorgen. N.a.v. vragen over de gang van zaken, hier nogmaals een toelichting.

Wanneer u graag weer eens bij een eredienst aanwezig wilt zijn, dient u zich hiervoor eerst aan te melden op kerktijd.nl. Zonder aanmelding krijgt u geen uitnodiging en is het helaas niet mogelijk de dienst bij te wonen.

Hoe meldt u zich aan:

1. Klik hier op de [aanmeldingspagina](#) (dit is de link voor wijkgemeente ZuidWest). Op deze pagina meldt u zich aan als toekomstig bezoeker van de door u aangevinkte categorieën. Op de website is het aanmeldingsformulier ook te vinden met een handleiding voor het invullen.
2. U geeft ook een wachtwoord op, zodat u later deze gegevens zelf weer kunt aanpassen.
3. Geef bij 'Aantal bezoekers' het maximum aantal gezinsleden op, waarmee u de diensten zou kunnen bezoeken. Kinderen t/m 12 jaar, die naar de KND gaan, hoeft u niet aan te melden. Tieners die naar de TT gaan, hoeft u ook niet aan te melden. Tieners die mee naar de eredienst gaan, meldt u wel aan.
4. Na aanmelding ontvangt u een bevestigings-email, waarmee u op uw eigen pagina komt. In het 'Uitnodigingen' blok ziet u voor welke bijeenkomsten u bent uitgenodigd.
5. Gemeenteleden zonder e-mail kunnen zich telefonisch aanmelden bij het kerkelijk bureau, tel. 595203.

Hoe gaat het verder:

- In de week voorafgaand aan een kerkdienst worden er uitnodigingen gestuurd naar, op dit moment, maximaal 60 gemeenteleden. Het programma maakt hiervoor een lijst, waarbij de mensen die het langst niet deelgenomen hebben het eerst worden uitgenodigd.
- De uitnodigingen worden vanaf woensdagmorgen per e-mail verstuurd. In deze e-mail kunt u, binnen 48 uur, aangeven of u WEL of NIET komt en zo ja met hoeveel personen (en dat kan niet meer dan het bij

'Aantal bezoekers' opgegeven aantal). Alleen wanneer u de mail beantwoordt door op WEL te klikken, bent u aangemeld voor de eerstvolgende eredienst en kunt u deze bijwonen. U ontvangt daarop ook nog een bevestiging.

- Wanneer gemeenteleden op NIET klikken, of niet binnen 48 uur reageren, stuurt het programma automatisch een uitnodiging naar volgende personen op de wachtlijst. Dit gaat zo door, tot het maximum aantal bezoekers de uitnodiging heeft geaccepteerd.
- Bij het samenstellen van de uitnodigingen ontvangt onze beheerder van kerktijd.nl een bellijst om de gemeenteleden zonder e-mail telefonisch uit te nodigen, wanneer zij aan de beurt zijn.

Als u zich heeft aangemeld op kerktijd.nl, wil dat dus niet zeggen dat u elke week een uitnodiging krijgt. Het is afhankelijk van het aantal gemeenteleden, dat zich heeft aangemeld en dat een uitnodiging accepteert, hoe vaak u de gelegenheid krijgt de eredienst te bezoeken. De ene week krijgt u wel een uitnodiging, een andere week wellicht niet.

Aan de hand van de geaccepteerde uitnodigingen wordt een reserveringslijst samengesteld. Bij binnenkomst in de kerk wordt uw naam op deze lijst afgevinkt. Dat kost even tijd, waardoor u wellicht even moet wachten. Daarbij moeten we met elkaar letten op het houden van voldoende afstand tot elkaar. We vragen uw medewerking daarbij.

Vervolgens krijgt u een plaats toegewezen; het is dus niet mogelijk zelf uw plaats te kiezen. Volgt u vooral de aanwijzingen van de begeleiders, die een hesje dragen.

Kijkcijfers onlinedienst 6 september 2020:

Direct: 259, Opname: 118

Koffiedrinken online:



Vanuit de huiskamer en vanachter de computer ontmoeten we elkaar online. Om na te praten over de dienst of om gewoon even te kletsen. Met onderstaande link opent u een Zoom bijeenkomst, de eerste die zich aanmeldt start de sessie: [Zoom link](#)

Startzondag 20 september 2020

Het thema van de startzondag is: **'Ken je mij?'**

Dit is een lied van Trijntje Oosterhuis.

Waarom dit thema?

We hebben als wijkgemeente een bijzonder jaar achter de rug. Eerst de fusie en vanaf maart dit jaar de lockdown, veroorzaakt door het coronavirus. Hierdoor kan er in de gemeente behoefte zijn gekomen aan nadere kennismaking en ontmoeting. Maar hoe kunnen we dat realiseren in deze tijd waarin we nog steeds moeten leven volgens de coronamaatregelen? We kunnen niet met z'n

allen naar de Petra kerk komen. Er mogen nog steeds maar een beperkt aantal mensen tegelijk in de kerkzaal zijn. We hebben het volgende bedacht:

KIJK SAMEN NAAR DE DIENST OP STARTZONDAG

- Stel je huis open voor anderen en kijk samen naar de dienst, of,
 - Ga op bezoek bij iemand anders en kijk samen naar de dienst.
- Belangrijk:** Het moet kunnen wat betreft de ruimte in de huiskamer. Er moet voldoende afstand gehouden kunnen worden en het beeldscherm moet toereikend zijn. Hoeveel mensen kunnen bij u/jou terecht?*

Van **09.30 – 10.00** is er een korte kerkdienst.

Vanaf **10.00 – 11.00** uur is er de mogelijkheid om gezamenlijk in de huiskamer waar de dienst gekeken is, koffie te drinken en met elkaar in gesprek te gaan. Hiervoor krijgen de gastheren/dames een startpakket met koekjes en een gespreksvraag n.a.v. **'Ken je mij?'**

GEEF JE OP via dit e-mailadres: zw-startzondag@pkn-veenendaal.nl

- Als **gastheer/vrouw**. Hoeveel personen je kunt ontvangen en graag je adres.
- Als **gast**. Met hoeveel personen wil je ergens op bezoek? En graag je eigen adres.

Graag opgeven voor **14 september**. In de week voor de startzondag krijgt iedereen te horen wie er op bezoek komt en/of waar je op bezoek gaat. De gastheren en –vrouwen ontvangen het pakketje met koekjes en een vragenpotje voor een gesprek.



Startzondag 20 september 2020 - vervolgprogramma

"Ken je mij?" Rond dit nieuwe jaarthema hebben we een aantal activiteiten bedacht die verspreid over de zondag zullen plaatsvinden. Na de korte kerkdienst en mogelijke koffietref op locatie bent u/jij van harte welkom op verschillende locaties. Uiteraard vinden alle activiteiten plaats binnen de RIVM richtlijnen. Opgave vooraf is daardoor wel noodzakelijk.

Bent u/jij creatief of houdt u/jij van een sportief spelletje?

Kom dan tussen **11.00 en 12.00** uur naar de Petra kerk.

- Maak een mooi bloemstuk bij de workshop **bloemschikken** in het Trefpunt.
- Of werp rustig een behendig balletje buiten bij het **jeu de boules**. Benieuwd naar de **muzikale talenten** van onze wijkgemeente? Dit is uw kans! Tussen **11.30 en 12.30** uur biedt de kerkzaal het muzikale podium.
- We hopen dat er zich muzikanten aanbieden, die het leuk vinden op de vleugel, het orgel of op eigen meegebrachte instrument te spelen. Alleen, samen, alles is mogelijk. En musiceren voor een lege zaal is niet leuk, dus ook voor toehoorders is er natuurlijk plek, maar vol = vol natuurlijk (op 1,5 meter).

Tussen **12.30- 14.30** uur is er

- **Picknick** voor dertigers met/zonder kinderen in **Kwintelooijen** met eigen kleding en eigen eten/drinken. We gaan hierbij natuurlijk uit van droog weer.

Wat weet u van...? Dat kan worden getoond bij de **Pub quiz** tussen **15.00-16.00** uur in het Trefpunt.

- We zijn benieuwd naar de algemene kennis van onze jong en oud!

Kortom: er is ook in Corona tijd genoeg mogelijkheid om elkaar te treffen en kennis met elkaar te maken. Dus, twijfel niet, maar GEEF JE OP via het e-mailadres: zw-startzondag@pkn-veenendaal.nl

Geef wel even aan of u meedoet als bloemschikker, als je de bouler (en of u een set ballen heeft), als muzikant (alleen, samen, en met welke instrument(en)), als toehoorder voor het gemeenteconcert, als picknicker of als pubquizer. Graag opgeven voor 14 september.

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

*Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief***

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal